

NOTRE DAME DES ARTS

VERRASSEND
TOEGANKELIJK

‘Prrrt t wpprrrt’

Poëtische constructies en verbeeldings-apparaten door

Merel Holleboom & Hans Vos

In de kapel van Notre Dame des Arts presenteren Merel Holleboom en Hans Vos hun ruimtelijke kunsten in de ‘prrrt t wpprrrt’ sculptureshow. Holleboom rijdt stad en land af om beeldenexposities met haar werk te vervolmaken. Vos is obscuur want zijn werk is ongezien. Door een gedeelde fascinatie voor beweging, constructie en disfunctionaliteit vertoont het oeuvre van beide kunstenaars opmerkelijke parallellen. In ‘prrrt t wpprrrt’ komen de lijnen samen. Tussen de associatievelden rond hun werk gaat het waaien. De sculpturen van Holleboom en Vos hebben jou daar voor nodig. Door te komen kijken zet jij het wapperen in gang.

Merel Holleboom (1977)

Bij het bouwen van haar poëtische machines en monumentale beelden gaat Merel uit van ‘beweging’ zodat de werken roepen om een interactie of het publiek zelfs nodigen letterlijk uit fysiek deel te nemen aan een beweging. De oorsprong bevindt zich vaak in iets alledaags, zoals ‘een druppel water op je huid, een simpel woord als “lucht” of een nieuw stuk technologie. Merel haar beelden kunnen aandoenlijk overkomen en hebben ook humor maar zijn verre van lichtvoetig.



Hans Vos (1957)

Het begrip 'sculptuur' vat hij breed op. Door strikte keuzes te mijden heeft zijn werk een grote mate van veelvormigheid. Het is altijd sculptuur. Behalve foto's misschien. Dat zijn foto's. Zijn beelden zijn onderdelen van een soort bouwdoos. Een tentoonstelling is de gelegenheid om onderdelen zo smaakvol te groeperen dat je de rommel niet ziet en poëzie ervaart.



Van harte welkom op de muzikale opening met klinkende woorden op 5 juli om 15:00!

4 – 26 Juli 2015

za & zo: 13:00 - 17:00

Rijksstraatweg 37, Ubbergen

www.notredamedesarts.nl

Galerie Notre Dame des Arts is gevestigd in **De Refter** in Ubbergen. In de kapel van het voormalig meisjesspensionaat worden van maart t/m november maandelijks exposities georganiseerd. Achter deze galerie staan bewoners De Refter, die als vrijwilliger de ruimte beschikbaar stellen aan kunstenaars die de bezoekers weten te verrassen en inspireren.

